

## Claus Holm besøg 2018

Det var lørdag den 14 April, og vi har igen besøg af vores gode ven og kok Claus Holm.

Det hele starter med at alle får vi hver vores velkomstdrink som Jonas og



Alic laver til os , i mens at snakken og hyggen går i gang, bagefter får hver vores opgave.

Der er travlhed i køkkenet, Sara, Maria, Christina og Jette har travl med at



lave en rigtig god salat

og i mens lige bag ved står Christoffer, Jens Christian, Emil og René, og de



er i fuld gang med at skære kød ud.

I mens har Tea, Teas søster og Jacob skære kartofler ud i tern så de kan koges og laves til kartoffelmos, Mark er ved at pille og skøre løg, purløg og gulerødder ud til at putte i sovsen.

Dem der ikke er plads til ude i det travle køkken, de er i gang med at rykke bordrene sammen, så vi alle kan sidde rundt om det, og dække det op så det ser rigtig flot ud, Trine går rundt ind i mellem alle og tager billeder.

Alle der deltager i dag, har skrevet en lille hilsen og deres navn på et kort til Claus, fordi at han havde haft fødselsdag den 19/2, så han får et stort kort, som Christoffer og hans mor Pia har købt til ham, og selv om at der står 29 år, så blev han 48.

Menuen står på Gullash med kartoffelmos, og Vildsvinekotelette



Salatdressing er lavet af kærnemælk, krydderier og Olie, og brød til, og til dessert er der chokoladecake og vaniljeis, jordbærsovs og jordbær til.

Claus har været på besøg hos os flere gange, og hver gang er det hyggeligt, alle er glade og alle får snakket med Claus i mens at han hjælper med at lave mad, og vi har været på besøg hos ham da han var tv vært i " god appetit" der blev optaget inden på hovedbanegården i København, så kom vi alle i fjernsynet så hele Danmark kunne se os.

Jeg synes personligt at Claus er en dygtig kok, han ved virkelig hvad han gør, når det kommer til mad, han er super god til at forklare hvordan vi skal gøre, til de opgaver at han sætter os til, om det er at skære kartoffeller, eller andet, eller det er hvordan at man kan finde ud af hvornår at kødet er helt færdigt.

Claus har lavet flere kokebøger, og jeg har 2 af dem, og selvom at opskrifterne lyder og ser indviklet og vildt forvirrende ud, så får Claus det til at lyde som om det er lige så lidt som at klø sig selv bag nakken, og når alt kommer til alt, så smager hans mad slet ikke så dårlig.

Claus har lært os at vi skal lave mad med kærlighed, og når bare at vi ligger kærlighed i maden så kommer maden til at smage himmelsk.

I dagens anledning, er der rødvin, hvidvin og sodavand, efter eget valg, selvfølgelig kun en genstand og hvis vi ville have mere så var det på egen regning.



I mens at vi sidder og spiser den gode hovedret, så fortæller Claus at han skal være med i et tv program der hedder "landmand søger kærlighed" der bliver sendt på tv2 fri, her skal han hjælpe deltagerne at lave mad på den gammeldags mode, og helt fra bunden.

Claus har været kok i godt 33 år, siden at han var 15 år, og nu er han 48 år, så det passer med de 33 år.

imens at vi alle sidder og nyder den gode mad, så går snakken om alt muligt, og ved det område hvor jeg sidder og spiser, handler snakken om noget der slet ikke passer sammen, nemlig slankekur og kage, og om hvordan man kan spise kage og samtidig være på slankekur, og andre forskellige ting.

I mens at Mark og Christoffer og Mark er i gang at lave desserten klar på



portionsanretninger, på hver enkel tallerken til os alle sammen, i mens så sker der noget sjældent, Trine står og vasker op sammen med Emil, selvom at hun tager opvasken, så er det sjældent at vi ser det, så nogle af os der arbejder her til daglig for op og tager i masse billeder af hende, som om at hun er en kendt.

Desserten består af chokoladecake som ikke er lavet på den traditionelle måde, det er som at det er chokolademousse som med lidt orange, med



appelsinmoussen og en bund af karamel knas

Desserten ser flot og lækker ud, men desværre brød jeg mig ikke personlig om den, og det var synd og selvom at havde lyst til at spise den, men det var ikke på grund af at Claus havde lavet den, slet ikke, men på grund af jeg ikke kan lig Chokolade.

Efter at alle havde spist deres dessert,



så fik Claus overrakt det store kort, og en gave fra os alle sammen, han blev virkelig rørt, jeg kunne se at han blev glad for gaven.

Jens og Mark hjælper Claus med at få alle tingene som han har haft med, blive læsset tilbage i hans bil, inden at han skal tilbage til Svendborg, hvor han har sin egen cafe eller restaurant eller hvad det er.

Jeg glæder mig allerede til den næste gang at han kommer på besøg hos os og laver mad sammen med os...

Skrevet af forfatteren Tina Jensen